



De Manteling van Walcheren is en blijft een uniek gebied. Zijn geschiedenis met de buitenplaatsen, de bijzondere dieren en planten - er staan landelijk gezien echt heel bijzondere bomen - en de ligging met bossen en duinen die dag in, dag uit door de wind gestreeld worden, maken een bezoek aan de Manteling tot een gebeurtenis. Wij "locals", die alle dagen in de Manteling komen, realiseren ons dat niet altijd, maar toeristen van heinde en ver vinden de Manteling echt top.

Om dat zo te houden, moeten we de verstoring van welke aard dan ook zo veel mogelijk beperken. Dat betekent niet, dat er niets kan, maar als dan wel altijd na zorgvuldige afweging.

Autoverkeer in de Manteling is in beginsel uit den boze. De wegen en paden zijn daarop niet ingericht en de bij tijd en wijle grote drukte staat dat niet toe. Toch moeten de strandpaviljoens worden bevoorraad en het personeel moet er veilig kunnen komen, vandaar dat de paviljoenhouders, hun leveranciers en personeel op persoonlijke titel een ontheffing van het verbod kunnen krijgen.

Ook mensen, die in het voorjaar hun strandhokje willen (laten) plaatsen en die in het najaar weer (laten) afbreken, krijgen daartoe de mogelijkheid.

Het brengen van de hokjes kan in de laatste drie weken van april (vanaf de 10-de) van 17.00 uur tot zonsondergang en op de drie zaterdagen in genoemde periode van 07.00 uur tot 12.30 uur; het afbreken en weghalen van de hokjes kan de laatste drie weken van oktober (vanaf de 10-de) tussen 16.00 uur en zonsondergang en op zaterdagen in die periode van 07.00 uur tot 12.30 uur. Er wordt (stapvoets) gereden via de kortste route (Duinbeekseweg of de Duinvlietweg); een en ander geschiedt op eigen risico.

Er wordt gecontroleerd en gehandhaafd.

Voor verdere informatie: boswachter Karel Leeftink, 06-10943647.